

Έτσι οι Ψαριανοί υποδέχθηκαν τους ελευθερωτές τους την 21η Οκτωβρίου 1912

21 Οκτωβρίου ημέρα ήτο Δευτέρα ένα καράβι επρόλαβε μ' Ελληνική σημαία, έρχεται αράζει στα Ψαρά και διπλαρώνει Βρατσάνος ήταν πλοίαρχος και το 'νε λεν Αντώνη.

Οι Τούρκοι σαν το είδανε επήγαν στο Κονάκι απάνω ανεβήκανε και βάλαν το Σαρτζάκι άλλοι επήγαν στο Χριστό και άλλοι στον Βαρδάκη.

Και τότε όλοι οι Ψαριανοί, όλοι μικροί μεγάλοι γυναίκες, άνδρες και παιδιά ήσαν στο περιγιάλι που ήρθαν τα Ελληνικά απάνω στα Ψαρά μας και όλοι οι πατριώτες μας έχομε την χαρά μας.

Μόνο ο Γιάννης ο Παπάς θέλε να πιεί φαρμάκι που έχασε τα δέκατα χάνει και το κονάκι, έχασε τα δέκατα και τους αμπελώνες και έκατσε μονάχος του μέσα στους αχερώνες.

Κι ο Καραγιώργης ο Νικολής που έχασε την θέση απάνω που λογάριαζε να βάλει Τουρκοφέσι, βρε Καραγιώργη Νικολή αυτά που λένε κάνεις ετούρκεψες και έγινες μπραϊμης και χασάνης;

Κι άλλα θα σας γράψω την άλλη Κυριακή γιατί είμαι μεθυσμένος κι ήπια πολύ κρασί.

Φωτίστηκε ο ουρανός με τις χρυσές Ακτίνες του ήλιου της Ελευθερίας επάνω στα Ψαρά, όταν στην Πούντα πρόβαλε γεράκι σπαθωτό, με τις φτερούγες ανοικτές και επιθετικό, κατασπαράζει την Τουρκιά τον όφη του Ισλάμ, που στην πολεμική σημαία τους είχανε τα Ψαρά.

Ιέραξ είναι το πουλί, με πλήρη εξοπλισμό, ατσάλινο το σώμα του, με νύχια αστραφτερά βάλει με τα κανόνια του, τους Τούρκους κυνηγά. Κι αυτοί από τον φόβο τους τρέχουνε στα βουνά υποταγή εζήτησαν από τον Κυβερνήτη τον εγγονό του ήρωος που έβαλε φωτιά στην Μαύρη Ράχη του νησιού επάνω στα Ψαρά.

Οι Ψαριανοί φωνάζανε γλεντήστε παλληκάρια μας έφεραν τη λεφτεριά Ελληνικά καράβια, χορεύοντας ξεφάντωσαν απ' τη πολύ χαρά τους ήρθε η ελευθεριά στα ένδοξα Ψαρά τους.

Και όμως εκυμάτιζε η ψαριανή σημαία στο άλμπουρο του καραβιού με την Ελληνική, τρεις κανονιές επέσαν από τ' αντιτορπιλικό κι ευθύς παραδοθήκανε οι κοκκινοφεσάτοι που παραμείναν στα Ψαρά χρόνια ογδόντα οκτώ.

